

KERKBLAD



24e jaargang nr. 9 - juli/augustus 2017

Bagage



De vakantie kan beginnen,
de koffers zijn gepakt.
We zijn, net als ieder ander jaar,
weer zwaar bepakt en bezakt.

De koffers keurig ingepakt,
dat is het meeste werk.
Want als alles al heel vol zit,
dan nog dat jurkje voor de kerk.

En als het nou eens koud wordt,
dan moet dat vest nog mee.
Dat lekk're warme fleece vest.
't is soms zo koud aan zee.

Het wordt dus passen en meten,
elke centimeter moet benut.
Koffers sjouwen, dat wordt zweten.
Manlief roept: "wat een prut!"



"Wat heb je weer veel ingepakt,
de helft is overbodig!"
Hij denkt, dat hij mij goed kent,
ik heb het allemaal toch nodig.

Voor de reis door het leven,
pak ik mijn koffer ook zo vol.
De zorgen stop ik in een hoekje,
van piekeren staat het deksel bol.

Mijn angst heeft een veilig plekje,
lekker diep weggestopt.
en ongeduld zit aan de zijkant,
het lijkt of het allemaal klopt.

Vader van mijn levensreis,
leer mij op U te vertrouwen
zodat deze bagage niet nodig is,
ik hoef niet zoveel mee te sjouwen!



Dineke Jansen





Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Oostvoorne

De kerkdiensten beginnen om 9.30 uur en worden gehouden in de Dorpskerk. In alle diensten is kindercrèche en kinderdienst voor groep 1 t/m 8.

Zondag 2 juli

2e zondag van de zomer (groen)
ds. A. Worst, Oostvoorne
Collecte: Diaconie, Kerk en JOP Zomercollecte

Zondag 9 juli

3e zondag van de zomer (groen)
ds. P. Schelling, Monster
Collecte: Rooseveldthuis, Kerk en Pastoraat

Zondag 16 juli

4e zondag van de zomer (groen)
Ds. H. Doornbos, Oostvoorne
Collecte: Diaconie, Kerk en Pastoraat

Zondag 23 juli

5e zondag van de zomer (groen)
Mw. A. Klavers
Collecte: Diaconie t.b.v. Quotum, Kerk en Pastoraat

Zondag 30 juli

6e zondag van de zomer (groen)
Ds. A.G. Endevelt, Bredevoort
Collecte: Diaconie, Kerk en Pastoraat

Zondag 6 augustus

7e zondag van de zomer (groen)
Ds. J.M. Wilschut, Rockanje
Collecte: Diaconie, Kerk en Pastoraat

Zondag 13 augustus

8e zondag van de zomer (groen)
ds. D. Smink, Alblisserdam
Collecte: Diaconie, Kerk en Zending

Zondag 20 augustus

9e zondag van de zomer (groen)
Ds. A. Dekker, Brielle
Collecte: Diaconie, Kerk en Pastoraat

Zondag 27 augustus

10e zondag van de zomer (groen)
Ds. A. Worst, Oostvoorne
Collecte: Diaconie, Kerk en Koopvaardij ds. H. Perfors

Kunt u niet op eigen gelegenheid naar de kerk gaan, neemt u dan contact op met Trudy van Noordt, tel. 482577.



Een kleine groep als plaats van zegen



De Bijbel is geen beleidstuk. Gelukkig maar, want beleidstukken hebben de naam om onderin een lade terecht te komen en daar nooit meer uit te komen. De Bijbel is geen handboek, dat je naast het leven kunt leggen en waarin letterlijk staat wat je in welke situaties moet doen. Toch is de Bijbel wél een boek waarin wijze principes staan en goede gedachten. Zinnvolle ideeën die van toepassing zijn op ons eigen leven en op het leven van de kerk.

Één van die principes zien we in het leven van Jezus. In de drie jaar dat Hij anderen onderwees, Zijn visie deelde en aan anderen Zijn leven met God voorleefde, verzamelde Hij mensen om zich heen. Hij had een paar echte vrienden, vertrouwelingen, 'matties' die altijd bij Hem waren (Petrus, Jakobus en Johannes). Er was een kleine groep die Hem op veel plaatsen volgden, de 12 discipelen, Zijn volgelingen. Jezus sprak met individuele mensen (bijv. de Samaritaanse vrouwen en de Farizeeër Nicodemus) en voor hele grote groepen (er wordt gesproken over menigten en ook sprak Hij in de tempel). Afhankelijk van de groep mensen, vertelde Jezus andere dingen en sneed Hij verschillende onderwerpen aan.

Ook in ons leven vinden we die verschillende groepen mensen om ons heen. Er zijn enkele mensen met wie we onze 'geheimen' delen en bespreken wat ons hart raakt. Op zondagochtend ontmoeten we de grote groep. De plek waar we Gods Woord horen, veel mensen kennen, maar wat niet altijd de plek is om diep door te praten. Wat zou het mooi zijn om een plek te hebben zoals Jezus had met zijn 12 discipelen. Want ook voor ons is zo'n plaats van belang.



Een plaats waar je eenvoudig met elkaar kunt meeleven, omdat je elkaar goed kent en elkaar regelmatig treft. Een kleine groep, een plek waar je jezelf kunt zijn, waar je je vragen en twijfels kunt delen. Een kring van mensen die qua grootte in een huiskamer past, waar je wordt bemoedigd door elkaars verhalen, nieuwe dingen leert en bespreekt. Kortom: een plek waar je elkaar, met vallen en opstaan, helpt om christen te zijn in deze wereld.

De komende periode is er weinig drukte in de kerk. Misschien gaat u met vakantie, misschien vindt u de zomerperiode juist vervelend omdat er weinig mensen zijn en weinig gebeurt. Gebruik die tijd eens om te overdenken of regelmatig zo'n kleine groep mensen ontmoeten iets voor u is. Niet omdat het wel of niet bij u past, maar als goed voornemen. Omdat elk mens andere mensen om zich heen nodig heeft om het vol te houden, om zijn geloof te verdiepen en om God in het oog te houden. Omdat ik ieder van u een plek gun om zegen te ontvangen en om tot zegen te zijn voor anderen.

Ik wens u een goede zomertijd toe, vol met mogelijkheden om dit soort vragen te overwegen.

Met een hartelijke groet van Barbara Broeren (kerkelijk werker)



Bond de Kerkdiensten

Gebedshand

Dit is het plaatje van de gebedshand, die Barbara Broeren, gebruikt en laten zien heeft in de dienst van 21 mei jl.



Gedicht, voorgelezen bij de overstapdienst op 18 juni

Merkkleding

*Een goede outfit moet je hebben, jongen
je krijgt het nog moeilijk genoeg.
Je krijgt te maken met heren
die kwaad willen doen als ze de kans krijgen en ze grijpen die kans.
Maar met deze outfit blijf je overeind:*



Bond de Kerkdiensten

*Ijzersterke terreinboots heb je nodig, jongen
je hebt een zwaar eind te gaan.
Geen trendy adidaspantoffels moet je hebben
maar echte, van Hope
daar kom je het verst mee.*

*Beenbeschermers en kneepads heb je nodig, jongen
zodat je tegen een stootje kan.
Geen namaakneppers
het moet soepel zitten
die van firma Justice & Peace zijn gegarandeerd.*

*Een stalen blauwhelm heb je nodig, jongen
soms moet je met je kop tegen alles in.
Geen glanzend plastic machocapje
maar een Trusthelm moet het zijn,
waar je op vertrouwen kan.*

*En een kogelvrije bodywarmer is niet overbodig
als je het zwaar te verduren krijgt.
Zo'n survivaalkit, je basic protection
mag alleen van Faith Unlimited zijn.*

*Die outfit is het halve werk
voor de andere helft komt het op jou zelf aan.
Je enige wapens daarbij zijn Gods trefzekere woorden
die raken de mensen in hun hart.*

*Dus wees moedig en spreek vrijmoedig.
Faith, Hope, Trust, Justice & Peace
met zulke merkkleding
moet het lukken.*

*Tekst: Karel Eijkman
naar Efeziërs 6:10-13*



Bond de Kerkdiensten

Tienerclub / Overstapdienst

Zaterdag 17 juni hebben we met de Tienerclub de afsluiting van het seizoen gevierd, met het spel: 'Wie is de Mol?'

Na een korte uitleg van dit toch wel bekende spel zijn we op verschillende plekken rondom de kerk en Oostvoorne aan de slag gegaan. Van een vlaggenspel waarbij de tieners moesten raden welk woord er door de ander geseind werd tot een 'lasergamespel' in het Mildenburgbos. Dit laatste spel was wel spannend, want het werd al aardig donker. En in het bos liepen de tieners risico 'beschoten' te worden.... met waterballonnen! We hebben genoten van dit seizoen met een grote groep tieners: gemiddelde opkomst 18 kinderen! We hebben leuke spellen gedaan, filmpjes leren maken met stop-motion, bezoek gebracht aan de voedselbank in Brielle, volleyballen tegen andere tienerclubs uit Tinte, Brielle en Rozenburg, Sirkelslag tegen andere tienerclubs in Nederland.

Zondagochtend 18 juni hebben we tijdens de overstapdienst Lieke, Wouter, Isabel en Rozemarijn ontvangen samen met de Tienerkerk. Het thema van deze overstapdienst was: Stop en Beweeg. Tijdens de dienst werd er via een 'Jacobs ladder' stilgestaan op het hoogste punt om daarna over te stappen naar de wachtende tieners.

Welkom voor Lieke, Rozemarijn, Wouter en Isabel en we hopen dat jullie veel plezier zullen hebben bij en met de Tieners.

Voor het nieuwe seizoen zijn we hard op zoek naar extra leiding, omdat Marjolein en Gitta stoppen. Dus mocht u tijd hebben om als vaste leiding mee te draaien of zegt u ik wil af en toe meedraaien, we horen het graag. U kunt ons mailen: tienerclubwestvoorne@hotmail.com

De tienerclubleiding: Bart, Marjolein, Gitta en Saskia

Crèche

2 juli	Helma Gorzeman
9 juli	Charlotte Groeneveld
16 juli	Bep Oosterman & Julia Hofstede
23 juli	Esther Verdoorn
30 juli	Anita Eggink
6 augustus	Esther van Driel



Bond de Kerkdiensten

13 augustus	Bas & Joelle van Oorschoot
20 augustus	Bep Oosterman
27 augustus	Esther Verdoorn & Julia Hofstede

Voorbeden

In de kerk staat een kistje waarin een briefje met een intentie voor een voorbede gedaan kan worden. Dan wordt die voorbede in de dienst der gebeden opgenomen.

Pastoraal Nieuws

Meeleven met elkaar

Samen kerk zijn is ook met elkaar meeleven. Een kaartje of digitaal berichtje kan je zó goed doen. We horen regelmatig van mensen dat zij daardoor kracht ontvangen en zich gedragen voelen door de mensen om zich heen. Denk daarbij zeker niet alleen aan de zieken of rouwdragenden, maar ook aan ouderen of diegenen die u al een tijdje niet heeft gezien in de kerk. Laten we op elkaar betrokken blijven en daarbij ook voor elkaar bidden.

Behoeftte aan een goed gesprek? Pastoraat nodig?

Het is voor iedereen wel herkenbaar: soms is het fijn om eens goed door te praten over dingen die je bezighouden. Allerlei dingen in het leven die je aandacht kunnen vragen, maar ook bijvoorbeeld bij ziekte of rouw.

Heeft u behoefte aan een goed gesprek? Stelt u een pastoraal bezoek op prijs? Neem dan gerust contact op met het pastorale team.

In verband met de gezondheid van de predikant kunt u voor een pastoraal gesprek rechtstreeks contact opnemen met één van de leden van het pastorale team.

Ouderling Ate v.d. Kooij, tel. 48 41 82

Ouderling Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78

Pastoraal werker Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26

Kerkelijk werker Barbara Broeren, tel. 06 3074 6599

Of per e-mail via: pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl



De scriba in vakantietijd

Op het moment dat u dit kerkblad ontvangt en hopelijk leest is het bijna vakantietijd. Een tijd om eindelijk eens die dingen te doen die u in de maanden hiervoor niet hebt kunnen doen. Omdat u het zo druk had of omdat nu eindelijk het weer het toelaat of vult u het zelf maar in. Ook in en om de kerk was het druk ook al heeft niet iedereen dat ook daadwerkelijk kunnen merken omdat er ook veel achter de schermen gebeurt. Er is echt een indrukwekkend aantal vrijwilligers het hele jaar actief om alles te doen en te regelen wat er geregeld of gedaan moet worden.

Fijn als er dan ook een tijd komt waarin even niet alles meer moet en we gas terug kunnen nemen om tot rust te komen of in elk geval iets geheel anders te doen.

Maar deze zomer kent net als ongetwijfeld andere jaren ook andere zaken die er spelen. Op het moment van de laatste kerkenraadsvergadering speelden er vele zaken die om aandacht vroegen en nog steeds vragen.

Ambtsdragers

Het al eerder gemelde probleem van nieuwe ambtsdragers is dit jaar groter dan ooit. Op het moment dat ik dit schrijf is er van de 6 benodigde nieuwe ambtsdragers slechts 1 persoon gevonden die bereid is het team te komen versterken en dus zijn we nog steeds op zoek naar minimaal 5 nieuwe teamleden.

De invulling voor de rol van de notulist nu Miranda Göbel naar Rotterdam vertrekt lijkt wel opgelost te worden maar omdat dit op het moment van schrijven niet helemaal 100% zeker is hou ik dat nog even tegoed voor het volgende kerkblad.

Al met al een uitermate ernstige en bovenal teleurstellende situatie zeker met de wetenschap dat we als kerkenraad een groot aantal mensen hiervoor direct hebben benaderd.

Ik begin er toch maar weer over en hoop dat er na het lezen van dit stukje mensen bereid zijn om in elk geval er serieus over na te denken of zij wellicht ons team kunnen en willen versterken en daarmee een stukje verantwoordelijkheid op zich willen nemen.

In de hoop dat u toch nog twijfelt en wellicht denkt ja ik wil wel helpen maar weet niet precies hoe. Laten we er dan samen eens naar kijken hoe u een rol kunt spelen en in welke rol dat het beste bij u en het team past.



Onderzoek 40-65 jarigen: de resultaten

Afgelopen jaar is als belangrijk speerpunt het contact met de groep 40-65 jarigen aan de orde geweest.

Het werd uiteindelijk een onderzoek en daarin wilden wij als kerkenraad graag weten wat er zoal leeft in deze groep, hoe denkt men over zaken als geloof, de kerk, onze kerk en wat waardeert men zoal wat wij doen.

Of wat ontbreekt er binnen onze kerk en onze kerkdiensten wat kan er beter of zou er anders kunnen en hoe?

Sprekende diensten en voorgangers eigenlijk wel aan, hoe denkt men daarover?

Naast het feit dat veel deelnemers dit initiatief zeer waardeerden en ook wij als kerkenraad heel positief zijn over de veelal positieve reacties op onze uitnodigingen zijn er veel zaken naar voren gekomen. Dit geeft ons als kerkenraad genoeg stof om een plan op te stellen waarop wellicht de komende jaren beleid gemaakt kan worden. Ik kan helaas nog niets hiervan uit de doeken doen maar het zal u zeer waarschijnlijk gaan verrassen maar dan wel op een positieve manier. Maar er moet nog wel het e.e.a. uitgezocht en verder besproken worden voordat we met echte plannen kunnen komen.

Komt dat alleen door en vanwege dit onderzoek? Nee, maar de resultaten van dit onderzoek bevestigden wat we ook uit andere leeftijdsgroepen vernamen en is voor ons een reden om hier ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Na de vakanties kunnen we hier hopelijk wat concreter mee voor de dag komen. Nog even geduld graag.

Terugblik en vooruitblik

Terugkijkend was het een bewogen jaar, in de persoonlijke zin vooral de laatste 7 maanden. Maar gelukkig schijnt de zon weer geregeld en dan heb ik het natuurlijk niet alleen over het

weer. Tel je zegeningen is een veel geuit gezegde maar wel één die helemaal waar is. Aandacht voor elkaar is in perioden dat het moeilijk is of waarin er tegenslag is van groot belang, ook binnen een kerkelijke gemeenschap.

Momenteel spelen er een aantal ingrijpende zaken zoals de ziekte van onze voorganger ds. Nita v.d. Horst en de operatie die zij moet ondergaan.



Pastoraal Nieuws

We hopen en bidden dat ze spoedig mag herstellen maar zij heeft nog een lange weg te gaan zo lijkt het.

Voorlopig worden de diensten die voor ds. v.d. Horst ingeroosterd stonden t/m september door anderen overgenomen.

We zijn heel erg dankbaar dat we deze diensten op heel korte termijn in hebben kunnen vullen en dat is uiteraard vooral mogelijk omdat er veel begrip en bereidheid is getoond door degenen die we hiervoor hebben benaderd. We zijn dankbaar met alle medewerking die we hierin hebben gekregen.

Als u de komende tijd vakantie heeft wens ik u een heel ontspannen tijd toe waarin u hopelijk andere dingen ziet, doet of juist helemaal niets doet! In elk geval de zinnen verzetten en de accu opladen.

Voor de rest: hoofd koel houden en zorgen dat de accu tijdig wordt opgeladen.

Met een vriendelijke groet vanuit een zonovergoten en heerlijk warm Normandië,

Jan Herlaar

Diaconaal Nieuws

Collectes mei

datum	doel		totaal
7/5	Diaconie	€	75,50
	Kerk	€	74,85
	Missionair werk	€	86,60
14/5	Diaconie	€	69,40
	Kerk	€	58,00
	Pastoraat	€	81,40
21/5	Diaconie	€	77,05
	Kerk	€	79,00
	Pastoraat	€	85,46
25/5	Diaconie	€	25,30
	Kerk	€	22,50
	Pastoraat	€	28,90



28/5	Avondmaalsproject	€	186,80
	Kerk	€	64,50
	Pastoraat	€	68,45
	Leemgaarde/mei	€	56,80
	Totaal	€	1.140,51

Collectebonnen

Voor het verkrijgen van collectebonnen zijn er nu 2 mogelijkheden:

1. Bestellen en bezorgd krijgen.

Bonnen kunt u bestellen door storting van het juiste bedrag op rekening nr: NL11 INGB 0000 1786 90 t.n.v. Protestantse Gemeente Oostvoorne.

Naast uw naam in het vak 'mededelingen' van uw overschrijving ook s.v.p. uw adres opgeven en het aantal en de gewenste waarden van de bonnen.

De bonnen worden dan bij u thuis bezorgd. Houdt u er rekening mee dat het minimaal 4 weken duurt voor u de collectebonnen ontvangt.

2. Afhalen tegen contante betaling.

Omdat het vaak wat langer duurt als u de collectebonnen bestelt, kunt u deze ook ophalen tegen contante betaling.

U kunt terecht bij Johan Griffioen (tel. 06 - 224 216 05) en Els van Teijlingen (tel. 06 - 519 036 61), Patrijzenlaan 340.

**OP DE
SMALLE WEG
STAAT NOOIT
EEN FILE**



[WWW.VISJEPOSTERS.NL](http://www.visjeposters.nl)

<http://www.visjeposters.nl>



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Ledenadministratie juni

Overleden

Op 10-5-2017 mw. C. Roosenschoon-van der Voorde,
Stationsweg 35, geb. 7-1-1917

Op 10-5-2017 mw. L. Roskam-Nobel, Stationsweg 24a, geb. 1-9-1923

Verhuisd

Dhr. A.A. De Bruin en dhr. T. Ivan, van Elisabethhof 29 naar Vlinderslag 2

Dhr. en mw. Poldervaart, van Buitenhof 7 naar Koekoekslaan 15

Dhr. H.C. Warbout, van Gijzenhoekweg 12 naar Buitenhof 7

Dhr. G.B.A. Hendriks, van Slotlaan 31 naar Elisabethhof 56

Mw. N.P. Frankhuizen, van Iepenblad 46 naar Berkenblad 12

Vertrokken

Mw. T.C.L. Trachsler, van Kievitslaan 11 naar Rotterdam

Mw. E.E.D. Moll-Austin, van Patrijzenlaan 104 naar Hellevoetsluis

Van de redactie

Voor u ligt alweer het laatste kerkblad van deze jaargang. In september beginnen we met een nieuwe jaargang, nr. 25 alweer. Waar blijft de tijd.

We hopen u weer een mooi kerkblad te kunnen aanbieden.

Met ingang van het nieuwe jaargang is er een kleine verandering in de redactie. De redactieleden zijn nu: Cobi Ruigrok, Schepenenweg 17 en Truus Varekamp, Kloosterweg 2, Brielle. Met aan de zijlijn, ter ondersteuning, Barbara Broeren. Fijn Barbara dat je ons wilt helpen.

Kopij kan bij ons ingeleverd worden, maar nog eenvoudiger is het via de e-mail: kerkblad@kerkoostvoorne.nl

De inleverdata staan onder het kopje kopij in het kerkblad.

We zijn voor het grootste gedeelte afhankelijk van de kopij die we aangeleverd krijgen. Er sluipt weleens ongewild een foutje in. Er zit tussen het aanleveren en het drukken en bezorgen van het Kerkblad nu eenmaal een bepaalde tijd die er voor nodig is en in die tijd kunnen er zaken veranderen die dan niet meer aangepast kunnen worden. Dat proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Maar ja, waar gewerkt wordt u kent dat wel.

Wij gaan weer ons best doen en hopen op veel kopij van de kerkenraad, clubs en mededelingen en verslagen van wat er nog meer georganiseerd wordt door de vele vrijwilligers.

We wensen u een goede zomer. Met hartelijke groeten, de redactie



Terugblik op een ontmoeting & gesprek (met 20-ers en 30-ers)

Na veel gesprekken te hebben gevoerd met jongeren, jongvolwassenen en gezinnen bleek dat velen het prettig vonden om eens te praten over zingeving, geloof en de verbinding daarvan met je dagelijks leven. Dat is geen gesprek dat je dagelijks voert met vrienden of familie.

Daarom hebben we elkaar op 24 mei ontmoet rondom het thema "Don't worry, be happy". We spraken met elkaar over de vraag wat geluk eigenlijk is? Aan de hand van stellingen lieten we onze gedachten eens gaan over die vraag. Bijvoorbeeld "geluk is niet afhankelijk van je omstandigheden" of "geluk is een richting, geen punt" (uitspraak van Loesje). Allerlei woorden werden genoemd als horend bij het woord 'geluk' (zie afbeelding).



Het tweede deel van de avond hebben we gekeken wat de verschillende godsdiensten (het Christendom, maar ook de Islam en het Boeddhisme) en ook de Stoïcijnse wijsbegeerte als antwoord gaven op deze vraag. Erg boeiend om dat te horen, te zien wat aanspreekt, wat juist vragen oproept en met elkaar uit te wisselen wat dat betekent voor je eigen gedachten over dit onderwerp.

Het was een avond die zeker voor herhaling vatbaar is en waarbij zeker ook nog meer mensen willen aansluiten die deze datum helaas niet konden.

Hartelijke groet, Barbara Broeren



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Startweekend

Waar veel mensen bezig zijn met de zomervakantie en alle perikelen eromheen, kijken wij al weer verder vooruit. Traditioneel in het derde weekend van september vind het startweekend plaats. Dit jaar is dit dus op zaterdag 16 en zondag 17 september. Ook dit jaar willen we er weer, met zijn allen, een gezellig en mooi weekend van maken.

Zaterdagmiddag gaan we met de jongste jeugdclubs beginnen. Gedurende de verdere zaterdag sluiten de oudere jeugdclubs zich aan voor andere activiteiten. De definitieve programma's moeten nog worden gemaakt.

We willen, net als afgelopen jaar, met de hele gemeente gaan eten. Iedereen is dan ook van harte welkom. Noteer dan ook alvast deze data in de agenda en blokkeer deze voor andere activiteiten. Afgelopen jaar was het heel gezellig. Op zondag sluiten we het startweekend af met de startdienst.

Het definitieve programma en de mogelijkheid voor het aanmelden volgen later.

Jan Varekamp jeugdouderling

Oplevering gerestaureerde Bätz-Friedrichs-orgel van de Dorpskerk

Het Bätz-Friedrichs-orgel van de Dorpskerk heeft onlangs een restauratie ondergaan. De firma Elbertse uit Soest is hier begin januari van dit jaar mee begonnen.

Na vijf maanden is de restauratie nu voltooid.

Bij het verschijnen van dit kerkblad is de oplevering al groots gevierd op zaterdag 24 en zondag 25 juni.

We hopen nu weer vele jaren plezier te hebben van dit prachtige orgel. Voor nadere informatie over dit orgel zie de link hieronder. <http://www.orgelnieuws.nl/batzfriedrichs-orgel-dorpskerk-oostvoorne-gerestaureerd/>





Kerkconcert

*Hoor! 't orgel speelt - en een fontein van klanken
sproeit overal zijn gouden druppels in het rond;
muziek hecht zich aan koop'ren kronen, banken
en dringt in 't hart van mensen waar ze antwoord vond.
Eén groot orkest van vele orgelpijpen,
alsof er eng'len spelen op hobo en fluit,
alsof viool, cymbaal en harp elkaar begrijpen,
en ieder zingt met eigen stem zijn blijdschap uit;
een stem, die alle talen van het hart kan spreken,
een melodie, die hemelhoog en aardediep
de hardste muren om het mensenhart kan breken:
hoor! 't orgel speelt - een antwoord op Gods stem, die riep.*



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Actie Kerkbalans

Beste gemeenteleden,

Als College van Kerkrentmeesters willen we u het volgende over de Actie Kerkbalans 2017 melden:

Van de ongeveer 750 verzonden brieven hebben wij tot nu toe zo rond de 210 toezeggingen retour mogen ontvangen. Zoals u zult begrijpen zouden we graag meer toezeggingen terug zien.

Ook al heeft u al geld overgemaakt dan zien wij de toezeggingsbrief toch graag terug voor onze financiële planning.

Inmiddels (begin juni) is er 45.000 euro overgemaakt. Waarvoor namens de gehele gemeente hartelijk dank!!

Zoals voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een dalende trend in de inkomsten te zien. Zoals u zult begrijpen vinden we dit jammer en maken we ons hier zorgen om.

Om u van de opbrengsten de afgelopen jaren een idee te geven:

In 2012 € 106000

In 2013 € 92000

In 2014 € 87000

In 2015 € 82000

In 2016 € 77000

Bij deze een oproep om ook financieel mee te werken aan het opbouwen van uw gemeente en ook op deze manier een steentje bij te dragen aan de toekomst van de Protestantse Gemeente Oostvoorne.

Wij zien uw toezeggingsbrieven en giften graag tegemoet!!

Vriendelijke groet namens het College van Kerkrentmeesters,

Hans van Driel.

Hartelijk dank

De tienerkerk heeft het afgelopen kerkelijk jaar bij hun maandelijkse bijeenkomsten gecollecteerd voor de ROCKANJESCHOOL in de stad Kumasi in Ghana.

Het heeft het mooie bedrag van € 135,30 opgebracht.



Allerhande Kerkelijk Nieuws

We zullen het geld besteden om wat 'klein' materiaal, zoals potloden, kleurpotloden, schriften, een bal en dergelijke aan te schaffen.

We zijn hier erg blij mee en daarom ook onze hartelijke dank, ook van de kinderen.

Namens Stichting Old Tafo.



Old Tafo is een heel arme wijk van de stad Kumasi. In die wijk ligt de ROCK-ANJESCHOOL en daar is de stichting naar vernoemd.

Op die school gaan nu ruim 1600 kinderen, wat eigenlijk teveel is. Maar school is zo belangrijk en de kinderen willen graag naar school.

Daarom zijn we nu begonnen met de bouw van een 2e school, ongeveer 12 kilometer verderop, in de wijk Mampong teng.

Hier zijn nu 4 lokalen klaar voor gebruik, waarvan, zoals je op de foto kan zien dankbaar gebruik wordt gemaakt. We zijn hard aan het werk om nog 3 of 4 lokalen af te kunnen bouwen.

Fijn, dat jullie als tieners aan deze kinderen gedacht hebben. Samen zijn we sterk.



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Uitnodiging van de PCOB afdeling Westvoorne

Na onze reisjes naar Hoofddorp en de Biesbosch hebben we nu even een zomerstop. In augustus gaan we weer van start met het nieuwe seizoen en dit doen we door de jaarlijkse bijeenkomst in de Duinhuisjes.

- Datum: 30 augustus 2017

- Inloop: 10.30 uur-11.00 uur

We beginnen met koffie of thee met ontbijtkoek en enkele huishoudelijke mededelingen .

Dhr.Cees Aantjes uit Giessenburg zal daarna met ons een leuk spel doen over spreekwoorden en gezegdes.

Hierna is het tijd voor een drankje en daarna krijgen we de lunch. We hopen op mooi weer zodat we, net als vorig jaar, weer heerlijk buiten kunnen zitten.

Voor de reis naar Valkenburg van 2-9 september hebben zich 44 personen opgegeven. We verheugen ons op deze reis en hopen op een hele gezellige week in hotel Monopole. We zullen nog wat nadere bijzonderheden geven in de Nieuwsbrief van augustus.

Het bestuur van de PCOB Westvoorne wenst u verder een goede zomertijd toe!

Tineke Vriend,
Secr. PCOB Westvoorne



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Tijd voor God vrijmaken is best lastig als je de hele avond televisie moet kijken...



Als je over het water wilt lopen, moet je eerst uit de boot stappen



Gospel
Onliners



Kopij

De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 14 augustus 2017 tot uiterlijk 22.00 uur voor het nummer dat in de week van 26 augustus 2017 zal verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:
Truus Varekamp, Kloosterweg 2, Brielle of
Cobi Ruigrok, Schepenenweg 17
of per e-mail: kerkblad@kerkoostvoorne.nl



Wijkouderlingen:

ouderling Ate vd. Kooi, tel. 48 41 82

ouderling Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78

pastoraal werker: Jaap v.d. Horst, tel. 77 68 49

ds. Nita van der Horst, tel. 77 68 49

pastoraal werker Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26

Nieuw ingekomen leden: Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79

Voedselbank Spijkenisse tel. 0187 632932
e-mail ancobonninga@voedselbankspijkenisse.nl
www.voedselbankspijkenisse.nl

De kerktelefoon

Bent u niet in staat om de kerkdiensten bij te wonen en wilt u gebruik maken van de kerktelefoon, neem dan contact op met één van de diakenen.

Een KerkWebRadio kan op korte termijn bij u aangesloten worden.



Protestantse Gemeente Oostvoorne, nu ook op het internet:

Website: www.kerkoostvoorne.nl

Ons mailadres is: webredactie@kerkoostvoorne.nl

Bellen kan ook: J.A. Herlaar, Zwartegatseweg 2, tel. 484957

Bezorging Kerkblad

Voor informatie over bezorging en abonnement kunt u contact opnemen met Herman Oosterman, tel. 482019 of stuur een mail: bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl

*Het adres voor al uw oude papier (geen karton):
De Blauwe container - Kloosterweg 2.
De opbrengst is voor ons jeugdwerk.*

**Kringloopwinkel "Het Vervolg" - Kerkplein 12, tel. 0181- 506084
506085**

Openingstijden

- Woensdagmiddag: van 13.30 - 16.00 uur
- Woensdagavond: van 19.00 - 20.30 uur
- Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur - 15.00 uur.

Afleveren spullen

Tijdens de openingstijden van de winkel (aan de achterzijde van het gebouw)

Ophalen

Elke laatste zaterdag van de maand (op afspraak) bel met:
Coby Emmerzael: 482494 of Judith van Balen: 484215

E-mail ophaalservice: ophaalservicekringloop@kerkoostvoorne.nl
Vermeldt naam, adres en telefoonnummer dan nemen wij contact met u op.

Bestuur: kringloop@kerkoostvoorne.nl



COLOFON

PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE

Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne, tel. Dorpskerk 48 47 18

Website: www.kerkoostvoorne.nl

E-mail: webredactie@kerkoostvoorne.nl

diaconie@kerkoostvoorne.nl

predikant@kerkoostvoorne.nl

Predikant:

Ds. N. van der Horst-Kattenberg

Hoflaan 29, 3233 AN

Tel. 77 68 49

Vrije dag: maandag

Kerkelijk werker

Barbara Broeren

Tel. 06 3074 6599

kerkelijkwerker@kerkoostvoorne.nl

Koopvaardijpredikant:

Ds. H. Perfors

Ds. Rijkewaerdstraat 6

3232 AK Brielle

Tel. 41 67 51

Voorzitter kerkenraad:

J.M. de Rijke

Duinlaan 2A, 3233 EC

Tel. 77 48 70

voorzitter@kerkoostvoorne.nl

Notulist:

M.R. Göbel-Verkade

Pyroladreef 6, 3233 VN

Tel. 48 64 90

Voorzitter Kerkrentmeesters:

J. Griffioen

Patrijzenlaan 340, 3233 BP

Tel. 06 2242 1605

Scriba:

J.A. Herlaar

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

scriba@kerkoostvoorne.nl

Administrateur/penningmeester

G. v.d. Hoek

Molendijk 6a, 3233 LN

Tel. 48 27 43

Voorzitter Diaconie:

E. v.d. Hoek-Febus

Molendijk 6a, 3233 LN

Tel. 48 27 43

Administrateur Diaconie:

mevr. J. Kon-Langendoen

Brielseweg 47, 3233 AB

Ledenadministratie:

E.B. van Driel-Luijendijk

Gildenlaan15, 3233 DA

Tel. 47 25 67

ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

Preekvoorziening:

A.H. Herlaar-van Marion

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

PR van de PGO:

C.B. van Walsum

Lijsterbeslaan 32, 3233 CJ

Tel. 48 04 13

fam.vanwalsum@planet.nl

Protestantse Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90

Diaconie Prof. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93

Kerkinactie Prof. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84

Kerkblad P.G.O.

IBAN: NL82 INGB 0000 6651 28

Koster:

J. van Balen-Doolaar

Gijzenhoekweg 52, 3233 TP

Tel. 48 42 15

